



Το βιβλίο "Κοσμική αλλαγή 2012" αποτελεί ένα πρακτικό και περιεκτικό βιβλίο συνειδητής αλλαγής.

Ο Dr. Ervin Laszlo αναλύει τα προβλήματα που οδηγούν τον σημερινό κόσμο στην κατάρρευση και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να εφαρμόσουμε, ως άτομα, ως μέλη μιας χώρας, ως στελέχη επιχειρήσεων και παράγοντες της οικονομίας, ως μέλη της ανθρώπινης κοινότητας και, πάνω από όλα, ως ανθρώπινα όντα προικισμένα με έλλογο στοιχείο, καλώντας μας να συντονιστούμε με την επικείμενη Κοσμική Αλλαγή.

Πώς η νέα επιστημονική πραγματικότητα μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή εμάς και τον κόσμο μας;

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι εννοιακές σκέψεις και απόψεις πνευματικών δασκάλων, επιστημόνων και οραματιστών οικονομολόγων. Κλιματικές αλλαγές, πολυεθνικές επιχειρήσεις, βιομηχανοποιημένη κοινωνία. Η ανθρωπότητα οφείλει να μεταμορφωθεί για να επιβιώσει.

Στο καινούργιο του βιβλίο χαρτογραφείται η νέα πραγματικότητα που βιώνουμε. Παρουσιάζονται τα προβλήματα αλλά και οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα.

Καθώς η επιστήμη αρχίζει πλέον να αντιλαμβάνεται πως ζούμε σε μια πολύ πιο ευρεία πραγματικότητα από ό,τι είχαμε αρχικά φανταστεί, η ανθρώπινη σκέψη στρέφεται από την υλική θεώρηση του κόσμου στα μονοπάτια εκείνα που είχαν από καιρό καταδείξει οι μεγάλες παραδόσεις.

Πώς, όμως, αντιμετωπίζονται τα παράδοξα που η επιστήμη δεν μπορεί ακόμα να εξηγήσει;

Ο Ervin Laszlo στην ενοποιημένη θεωρία του έχει απαντήσεις, τις οποίες ο επιστημονικός και πολιτικός κόσμος αποδέχεται με ενθουσιασμό. Πέρα όμως από την εκπληκτική θεωρία, οι απόψεις του σχηματίζουν ένα πρακτικό οδηγό βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Σε έναν κόσμο ο οποίος τροποποιείται με ταχύτατους ρυθμούς και τα όσα πιστεύαμε χθες έγιναν παρελθόν, ο Laszlo μάς παραδίδει ουσιαστικά έναν οδηγό αντιμετώπισης των κλιματικών, γεωγραφικών και κοινωνικών αλλαγών που έρχονται.

Η ανθρώπινη συνειδητότητα δεν είναι κάτι σταθερό και αμετάβλητο. Μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, το ανθρώπινο σώμα δεν άλλαξε σημαντικά, ενώ η ανθρώπινη συνειδητότητα

άλλαξε.

Αρκετοί στοχαστές έχουν προσπαθήσει να ορίσουν το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της ανθρώπινης συνειδητότητας.

Ο Ινδός σοφός Σρι Αουρομπίντο πίστευε ότι θα είναι η ανάδυση της υπερσυνειδητότητας σε μερικά άτομα.

Ο Ελβετός φιλόσοφος Τζιν Γκέμπσερ μίλησε για την επερχόμενη τετραδιάστατη ολοκληρωμένη συνειδητότητα.

Η εξελικτική διαδικασία των έξι επιπέδων που έχει προτείνει ο Κεν Γουίλμπερ, οδηγεί από τη φυσική συνειδητότητα, που συνδέεται με την άβια ύλη στη βιολογική συνειδητότητα που συνδέεται με τα ζώα, στη νοητική συνειδητότητα που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους και στη λεπτή συνειδητότητα, που είναι αρχετυπική, δια-ατομική και διαισθητική. Αυτή με τη σειρά της οδηγεί στην αιτιώδη συνειδητότητα και, στο τελικό βήμα, στην υπέρτατη συνειδητότητα, την οποία ονομάζει Καθαυτή Συνειδητότητα.

Η χρωματική θεωρία σπειροειδούς δυναμικής του Κρις Κόουαν και του Ντον Μπεκ βλέπει τη σύγχρονη συνειδητότητα να εξελίσσεται από το στάδιο το υλιστικό, καταναλωτικό και προσανατολισμένο προς την επιτυχία, την εικόνα, την κοινωνική θέση και την ανάπτυξη, στο συναινετικό στάδιο της ισότητας και του προσανατολισμού προς τα συναισθήματα, την αυθεντικότητα, την επικοινωνία, τη φροντίδα και την κοινότητα, το οποίο με τη σειρά του κινείται προς το οικολογικό στάδιο, που είναι εστιασμένο στα φυσικά συστήματα, την αυτο-οργάνωση, τις πολλαπλές πραγματικότητες και τη γνώση και κορυφώνεται με το ολιστικό στάδιο του συλλογικού ατόμου, της Κοσμικής Πνευματικότητας και των αλλαγών της Γης.

Μία μεταλλαγή του πολιτισμού είχε προβλεφθεί από τους Ινδιάνους της Αμερικής, όπως τους Μάγια, τους Τσερόκι, τους Ζίνγκουε, τους Χόπι, τους Ίνκας, τους Σενέκας και τους Ινουίτ. Θεωρούσαν ότι σήμερα ζούμε κάτω από τον Πέμπτο Ήλιο της συνειδητότητας και βρισκόμαστε στα πρόθυρα της εισόδου στον Έκτο Ήλιο. Προς έναν πολιτισμό βασισμένο στην συναισθηση, την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη, έναν πολιτισμό του Όλου.

Αυτή η κβαντική μετάλλαξη στον παγκόσμιο εγκέφαλο είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ανθρωπότητας.

Η Μάργκαρετ Μιντ είχε πει:

«Ποτέ μην αμφισβητήσετε την ικανότητα μικρής ομάδας σκεπτόμενων και αποφασισμένων ανθρώπων να βοηθήσουν στην αλλαγή του κόσμου».

*Σταμάτης Τσαχάλης*

stamatists@hol.gr