

Σύμφωνα με την Ανατολική Παράδοση, οι Ροδόσταυροι εμφανίζονται, ήδη, από την εποχή των Αποστόλων του Χριστού, για να συνενώσουν την Αρχαία Αιγυπτιακή-Ιουδαϊκή Μύηση του Ρόδου, την οποία διατήρησαν αμόλυνη οι Εσσαίοι, με την Μύηση του Σταυρού, μέσα στην οποία διατήρησαν ακέραια την Διδασκαλία του Ιησού. Συνδυάζοντας επομένως την Μύηση του Ρόδου και του Σταυρού, οι Απόστολοι και οι Μαθητές τους συνεχίζουν και αναβαθμίζουν την Μυητική Παράδοση, που έδωσε το Φως στους πανάρχαιους πολιτισμούς των παραλίων της Μεσογείου και συνεχίζει να φωτίζει τον νου και τις καρδιές των ανθρώπων της πίστης, της επιστήμης και της καλής θέλησης.

Με την εξάπλωση του Χριστιανισμού, ο Ροδοσταυρισμός συναντά τις Αδελφές Μυήσεις των Ορφικών και των Πυθαγορείων, των Δρυίδων στην Δύση και των Ζωροαστρών στην Περσία, έως και την Ινδία, και αναμιγνύεται αρμονικά μαζί τους σε ένα νέο υπέροχο σύνολο παγκόσμιων αληθειών, που έμελλε να φωτίσουν και να θερμάνουν τους πολιτισμούς και τα έθνη αυτού του πλανήτη για 20 ολόκληρους αιώνες. Βεβαίως, τόσο οι απηνείς διωγμοί όσο και η πάντοτε ελλοχεύουσα πλάνη δεν έπαψαν ποτέ να καταδιώκουν για να αποδεκατίζουν, στο υλικό πεδίο, την φωτεινή Αδελφότητα των Ροδοσταύρων, οι οποίοι, ευρισκόμενοι είτε στο ορατό είτε στο αόρατο, δεν έπαψαν ούτε στιγμή να αγαπούν, να εργάζονται και να προσεύχονται υπέρ της μίας ανθρωπότητας των φίλων και των εχθρών τους. Τα ίχνη των Ροδοσταύρων της Ανατολής διαπιστώνουμε σε ορισμένες ιδιαίτερα κρίσιμες καμπές της ιστορίας των πολιτισμών της

ανθρωπότητας. Το Τάγμα των Αγνώστων Φιλοσόφων, του Louis Claude de Saint Martin, λέγεται ότι πήρε τα φώτα του από το Τάγμα των «Αδελφών της Ανατολής», ένα αρχαίο μυητικό Ροδοσταυρικό Τάγμα, στο οποίο μυήθηκαν μεγάλες προσωπικότητες του Δυτικού Εσωτερισμού όπως ο Heinrich Khunrath, ο Alexander Sethon, ο Sedivogious ο Πολωνός Αλχημιστής, ο Jacob Boheme, ο Rudolph Salzman, ο Christian Rosenkreutz, κ.α.

Το Τάγμα των «Αδελφών της Ανατολής» αποτελεί την κατά τον 9<sup>ο</sup> αιώνα αναβίωση του πρώτου Ροδοσταυρισμού, (μετά από 6 περίπου αιώνες σιγής), κατά πάσα πιθανότητα, στον Όλυμπο της Βιθυνίας, περί το 1090, την εποχή του Αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού, άσκησε μεγάλη επιρροή τόσο στις υποθέσεις της Αυτοκρατορίας όσο και στους Σταυροφόρους της Α' Σταυροφορίας, που στάθμευσαν στην αυλή του Κομνηνού και επί κεφαλής των οποίων ήταν ο Godefroi de Bouillon. Σύμφωνα, πάντοτε, με την Παράδοση, ο Godefroi μυήθηκε στους «Αδελφούς της Ανατολής», οι οποίοι του ενέπνευσαν την Αποστολή της αναβίωσης του Ροδοσταυρισμού ως πνευματικής και ηθικής υποδομής για την διοικητική και οικονομική ανάπτυξη και ένωση της Δυτικής Ευρώπης, του Παπισμού και του Μοναρχισμού. Αν και ο Godefroi δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το όραμα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δολοφονήθηκε πολύ σύντομα ( 1100), οι 7 συνεργάτες του προχώρησαν στην υλοποίηση του Σχεδίου. Ίδρυσαν το «Τάγμα των φτωχών Ιπποτών του Χριστού και Φρουρών του Ναού» ( 1118) με τις ευλογίες του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ενώ μετά από λίγα χρόνια μετέφεραν την δραστηριότητα τους στην Γαλλία όπου ίδρυσαν το «Τάγμα του Ναού». Αυτό, αρχικά, αναγνωρίσθηκε και από τον Πάπα και έγινε ισχυρός παράγοντας των πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων της Ευρώπης για 3 περίπου αιώνες. Την ισχύ του ζήλεψε ο Πάπας Κλήμης ο V, και ο βασιλιάς Φίλιππος ο Ωραίος, οι οποίοι, από κοινού, ίδρυσαν το Τάγμα των Ιωαννιτών για να καταδιώξουν τους Ναΐτες Ιππότες. Ο διωγμός υπήρξε άγριος και το ξερίζωμα εκτεταμένο.

Ο Τελευταίος γνωστός Μάγιστρος των Ναϊτών Ιάκωβος δε Μολέ καίγεται ζωντανός στο μικρό νησάκι του Σηκουάνα, απέναντι από την Notre-Dame (18 Μαρτίου 1314). Οι Ναΐτες σκορπίζουν κυρίως σε Γερμανία, Πορτογαλία και Σκωτία, όπου συνεχίζουν το έργο τους με την μορφή των Τεκτονικών Ταγμάτων, που θα διατηρήσουν στοιχεία από την μύηση των Ροδοσταύρων της Ανατολής και θα πάρουν «εκδίκηση», αργότερα, ξεσηκώνοντας τους λαούς της Ευρώπης με το Ροδοσταυρικό όραμα και σύνθημα: «Ελευθερία - Ισότητα - Αδελφότητα» και

προκαλώντας, με την επιρροή τους, μεγάλες κοινωνικές (επ)αναστάσεις. Το Τάγμα των Αδελφών της Ανατολής διατήρησε, μέχρι πρόσφατα, κέντρα στην Αττική και στην Έφεσο, προτού αποσυρθεί οριστικά στο Αόρατο. Από εκεί, πλέον, συνεχίζει να εμπνέει και να εκπαιδεύει τους διαδόχους και τους απεσταλμένους του, αληθείς εργάτες της θείας Αγάπης και της θείας Σοφίας, που προετοιμάζουν την Νέα Έλευση, η οποία αναμένεται να δώσει στην ανθρώπινη συνειδητότητα μια πρωτοφανή ώθηση.

**T. K. + A.**